



FOCUS  
BUSINESS  
SCHOOL

NYHETSREV

Hej kära vänner!

Gud är så god och när vi lever med honom så får vi vara med om så många spännande saker mitt i alla livets problem och utmaningar! Mitt i stormarna så är Jesus i vår båt och Han är vår trygghet för att föra oss över på andra sidan sjön – för det är dit vi alltid är på väg.

Jag är nyss hemkommen från Sierra Leone. Landet är ett av världens fattigaste länder och jag har aldrig varit i ett land som är så underutvecklat. Jag landade i Freetown och åkte i princip igenom hela landet från öster till väster för att komma till Kenema där vi höll vår träning. Under hela resan såg vi inte en enda by som hade el – bara ett fåtal städer (egentligen lite större byar) hade el. Näringslivet var enkelt och bestod mestadels av handel med frukt och grönsaker. När jag kom fram till Kenema som är landets tredje största stad så gick elen efter ett par timmar och var sedan borta i fyra dygn. Det fanns inga duschar, utan man fick skopa vatten över sig från en hink med uppvärmt regnvatten. Internet? Glöm det!

Men så härligt det var att möta dessa fina människor! Sierra Leonerna är gästvänliga, öppna och hade många kloka tankar. Det var ett 50-tal som hade kommit från alla väderstreck i landet, en del hade rest ett helt dygn på moped från de mest otillgängliga regnskogsområden. Det var en intressant blandning av unga och gamla, män och kvinnor – allt från de som hade små start-up företag till församlingsledare. De flesta visste nog inte vad de skulle förvänta sig när de kom, men redan första dagen så upplevde de att undervisningen var som en explosion av uppenbarelse för deras ekonomiska och praktiska liv.



Många vittnade om att de ringde hem till sina familjer och vänner varje dag för att berätta om allt nytt som de lärt sig. En man berättade skämtsamt att han sagt till sina söner att när han dör så vill han att de ska lägga ned ett Focus Business School kompendium i kistan med honom som han håller i sina armar.



Varje dag som var som en ny våg av inspiration som kom över mig när jag undervisade och det var svårt att hålla sig till avsatt tid på schemat. Måste säga att det var ett av de roligare och bättre träningarna jag hållit i på länge. Trots alla umbäranden med skällande hundar hela natten, ingen fläkt eller air condition i kokheta tropiska nätter och mycket annat... Det är veckor som denna som gör att man känner att man gör rätt sak i livet!



Sista dagen så satte de sig i grupper för att planera uppstarten av nya skolor och nu ser det ut som att 10 nya skolor kommer att startas i Sierra Leone under 2018/2019. Vi önskar alla elever Guds välsignelse i att lyckas starta upp små verksamheter!

### Böneämnen

- Lärarträning i Bogota, Colombia, 8-12 oktober.
- Medverkan på ICCC konferens på Kortebo, Jönköping, 19-20 oktober.
- TV-inspelning av alla FBS lektioner 24 oktober – 15 november
- Presentation av FBS på den nationella konferensen för pingstpastorer i Kiev, Ukraina 27 oktober.
- Förberedelserna för vår träning av lärare i Laos i slutet av november. Att översättningen ska bli klar till dess.
- Att Herren ska förse oss med alla de resurser som vi behöver för att fullfölja uppdraget, både med folk som hjälper till och ekonomiska medel. Men inte minst Guds smörjelse och Andens välbehag och kraft över oss i allt vi gör.

Ha en härlig höst!

Marco Strömberg

Swish 123 105 81 89  
Bankgiro 5315-5438