

Nu har vi kommit en bit in i det nya året och fler och fler av våra resor för våren läggs på plats och det är minst sagt ett gediget schema som väntar. Som planeringen ser ut så kommer vi att åka ut på 14 resor under våren och vi kommer att vara 13 olika personer från Sverige som resor för lärarutbildningar och seminarier. Länderna vi kommer besöka är Sri Lanka, Kambodja, Zambia, Zimbabwe, Sydafrika, Bosnien, Georgien, Rumänien, Norge och Colombia. I några av länderna återkommer vi flera gånger. Vi har också dragit i gång två skolor i Sverige: Varberg och Örnsköldsvik.

I januari har vi redan haft ett par träningar och lärarutbildningar. Leif Litsgård har haft en i Sydafrika och en i Malawi. Thomas Lennartsson har haft omgång två i Indien. Här kommer ett kort referat från båda.

## **Södra Afrika**

*Den 16 januari började vi ett samarbete med Beula Parks missionsskola i Johannesburg. Det var en inspirerande grupp av brassar och sydafrikaner där de flesta planerar för ytterligare 3 dagars utbildning för att bli lärare i FBS. Vi kommer fortsätta i början av april med en komplett lärarutbildning(ToT). Vi kommer även ge en speciallärarutbildning till Assemblies of God i slutet av Mars.*

*Vi åkte vidare till Maputo och Nampula där flera FBS pågår Vi gav där ett uppföljande seminarium om Muslimer. De berättade att sedan förra seminariet i april har en hel moske blivit Jesus efterföljare och en kyrka har byggts bredvid Mosken. Business klimatet mellan muslimer o kristna har förbättrats. Från Nampula åkte vi vidare med vår bil till Lilongwe i Malawi där vi först hade ett Muslimseminarium och sedan en 6 dagars ToT. Vi räknar med att flera FBS kommer att startas runt om i landet.*

*Därifrån bilade vi till Lusaka i Zambia och hade ett mycket lyckat infomöte med ett 30-tal pastorer, businessmen och några universitetslärare. Vi planerar för ToT i Zambia till i slutet av Maj.*

*Vidare i Harare har vi träffat en mindre grupp företagare och pastorer. Vi räknar med att starta en ToT här i början av juni.*

Leif Litsgård

Hej

Lördag den 29 januari åkte jag, Gabriel Eurell och Hans Brynte till norra Indien för att ta andra delen av den skola som Per Olov Eurell mfl började i oktober. Personligen var det mitt första besök i Indien och det var många intryck att smälta allt ifrån alla tiggande barn, hemlösa, det eviga tutandet i trafiken, alla roliga sätt att transportera varor och människor på, livet på gatan men framför allt alla dessa fantastiska glada och tacksamma människor som vi fick möjlighet att undervisa. Av de ca 100 eleverna var det drygt 70 st som via sin närvaro på lektionerna fick sitt



diplom för genomgången kurs. Största betoningen lades på att Gud är intresserad av deras liv och vill ge dem medel till att välsigna andra. Det var ett fantastiskt gensvar från eleverna. En sak vi tog upp var hur man hanterar korruption och inte gör oärliga affärer. Det slog mig att om de kristna kommer tillsammans som företagare och bestämmer sig för att inte lura sina kunder eller leverantörer utan i alla lägen göra rättfärdiga affärer så kommer de kristnas företags produkter och tjänster att bli eftertraktade, särskilt i en omvärld där korruptionen är stor. Vem vill göra affärer med någon som luras och om det finns bättre alternativ så väljer kunden den ärliga företagaren före den oärliga.

Den 3 mars till 11 mars åker jag och min fru till Sri Lanka och har andra veckan i en kurs samt besöker de skolor som B-Å Svensson dragit igång.

Thomas Lennartsson

Gud välsigne dig!

Marco Strömberg

Bönemännen:

- Välsignesle över våren resor
- Välsignelse över allt översättningsarbete
- Välsignelse och beskydd över alla medarbetare
- Välsignelse över all ekonomi.

